

*Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
Vreemd, maar die vergeet je
't is je zelfs dikwijls ontgaan
Je zegt ik ben wat moe
Maar op een keer ben je aan
Je laatste eindje toe
Toon Hermans*



Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu we afscheid nemen van

Mevrouw

Hilda DE BOCK

Echtgenote van de heer Antoine VERMEULEN

Geboren te Oudenaarde op 7 september 1945
en onverwacht overleden in het A.Z. te
Oudenaarde op 5 mei 2020

De plechtigheid zal wegens de huidige omstandigheden
in beperkte familiekring plaatsvinden **op zaterdag 9 mei 2020**
in aula "Witte Poort"

Aansluitend zal de asurne begraven worden op de stedelijke
begraafplaats "Meulewal" te Oudenaarde-Eine

Wij voorzien voor Hilda op een later te bepalen moment en in
betere omstandigheden een herdenkingsplechtigheid
U zal hiertoe uitgenodigd worden zodra wij als familie
en vrienden opnieuw zorgeloos samen kunnen zijn

U kan Hilda een laatste groet brengen in
het rouwcenter Willy Hoebeke, Noordlaan 73 te Zwalm
woensdag, donderdag en vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Dit melden u :

Haar echtgenoot,

Antoine VERMEULEN

Haar dochter en schoonzoon,

Piet en Ilse MORNIE - VERMEULEN

Haar kleinkinderen,

Lukas MORNIE
Linde MORNIE

Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families :
DE BOCK - VANDE VELDE - VERMEULEN - DE WEIRDT

Met dank aan : haar huisarts Dr. A.-M. Van Der Linden
de dokters en het verplegend personeel van
het A.Z. Oudenaarde

Online condoleren www.rouwcenter-hoebeke.be

Rouwadres : 9630 Zwalm, Zuidlaan 83