

Zoals een bloem haar kelk sluit
Na het laatste zonnelicht
Zo ben je van ons heengegaan
Zo zacht, zo stil, zo vederlicht



Met pijn in ons hart, maar dankbaar voor de ontelbaar mooie herinneringen
nemen we afscheid van

Mevrouw

Juliette Wyloeck

weduwe van de heer Etienne Cosijns

geboren te Zevergem op 27 november 1943
en overleden in het AZ Sint-Maria te Halle op 6 september 2024.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de plechtige eucharistieviering, die zal plaatshebben
in de **Sint-Mattheuskerk te Munkzwalm** op **zaterdag 14 september 2024 om 12.00 uur.**

Mogelijkheid tot groeten van de familie na de plechtigheid.

Zij blijft verder leven in de herinnering van:

Guido en Ingrid Bernau - Cosijns
Shauni Bernau
Shanti Bernau en Tanguy Peeters

haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
De families Wyloeck - Taerwe - Cosijns - Cordonnier

De asurne van Juliette zal bijgezet worden bij haar echtgenoot op het kerkhof van Munkzwalm.

Met speciale dank aan haar huisarts dr. Geens
en de medewerkers van het WZC Henri Vander Stokken te Pepingen voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Sibbekensveldstraat 50, 1742 Ternat
Online condoleren kan via www.rouwcenter-hoebeke.be